

Ode til Glostrup

En nostalgisk vandring i Glostrup 2021.
Her flyttede jeg til som 9-årig i 1954 og boede
indtil 1967.

1.

Jeg savnede Brønshøj da vi flyttede til Glostrup
jeg savner stadig Brønshøj
Højmarksvej kunne ikke erstatte Astrupvej

2.

Fandt hurtigt legekammerater
legede på vejen.
Nyt sted. Nye lege
vi var ældre

3.

Gå til skolen
forbi Sofielunden
og mange villaer

3.

Højmarksvej holdt ikke
det gik ned ad bakke
med økonomien.
Det blev Glentevej
længere nordpå i Glostrup
Socialt boligbyggeri

4.

Først den ene lejlighed
til hele familien
så en mindre til min far og mig.
Kun os to.
mor og min bror flyttede langt væk

5.

Skolen. Jeg var sær
tror de andre så det
Bange for fodbolden
alvorlig, smilede sjældent

6.

Prøvede at lære at spille på klaver
og at lære oldgræsk
ingen af dele lykkedes
drømte om at bo i et rum med mange bøger,
dunkelt og
udstoppede fugle hængende ned fra loftet.
Ruller af papir med kort og tegninger

7.

Mor og bror vendte tilbage.
Boede i hus 500 meter væk
på Langagervej
jeg besøgte dem ofte

8.

Jeg blev voksen.
En forårsaften lånte jeg mors bil
besøgte en pige.

9.

På vej hjem gående
efter at have sat bilen ved min mor,
Jeg havde frihed, men ingen privatliv

10.

Torvet for enden af Glentevej.
Forretninger, Indkøb
Ravioli på dåse, leverpostej, kartofler
To koteletter
Til far og mig.

11.

Sofielundsvej er lang
Det er Nørre Alle også.
Begge førte fra Glentevej til friheden
Bussen til byen, S-toget til byen

12.

Kirkegården ved byens gamle kirke
her ligger mor stadig.
Der besøger jeg hende jævnligt
Det gjorde jeg også da hun boede på plejehjem.
Det på Stenager. Hun vidste ikke hvem jeg var.

13.

Far døde 1967.
Jeg flyttede til Herlev.
Jeg savner ikke Glostrup
Men kan heller ikke undvære Glostrup
Dér blev jeg voksen.